



**Kies voor Guido!**

## Aangenaam: Guido

**Guido is een christelijke school in Arnhem. Dit zie je terug in onze normen en waarden en in hoe we met elkaar omgaan. Niet alleen christelijke leerlingen zijn welkom, maar ook als niet- of andersgelovige ben je van welkom. Wij gaan voor jou om wie je bent, niet om wat je al kunt. We gaan respectvol en positief met jou om. Daar kun je op rekenen!**

Hoe merk je nu op school dat wij een christelijke school zijn? We beginnen elke dag met Bijbellezen. We denken samen na wat we van de Bijbel en Jezus kunnen leren. Ook bidden we met elkaar en vragen we God om ons te helpen.

Godsdienst is een belangrijk vak bij ons op school. Daar leer je meer over bijvoorbeeld de Bijbel, over andere godsdiensten, over christelijke waarden en waar je zelf

voor staat. Ook zijn er tijdens het schooljaar verschillende projecten waarin we je werkt aan thema's die met geloof en onze waarden te maken hebben: bijvoorbeeld over mensenhandel of seksualiteit.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Dat vieren we met elkaar!

### Identiteit

Vanuit onze christelijke waarden vinden we het belangrijk om als school mee te werken aan projecten in de wijk. Zo kan je tijdens schooltijd je Maatschappelijke Diensttijd invullen. Gaaf om je handen uit de mouwen te steken voor een ander!

### Passend onderwijs

Wij geloven dat iedereen door God uniek en verschillend gemaakt is. Iedereen mag er zijn. We willen iedereen positief en met respect benaderen. Als Guido willen we zo goed mogelijk passend onderwijs bieden, in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We hebben jou in het oog, daar kan je op rekenen.