

Kleding

Overal waar mensen zijn, zijn regels. In het verkeer, op de sportclub en ook thuis. Deze afspraken zijn niet bedoeld om het leven moeilijker te maken, wel veiliger en eerlijker.

Dat is ook de reden dat we afspraken maken over hoe we ons kleden en gedragen. Zo weten we waar we met elkaar aan toe zijn en dat we met elkaar omgaan zoals God het bedoeld heeft.

Als je naar je vervolgopleiding, naar je werk of ergens op bezoek gaat, ziet iedereen graag dat je netjes gekleed bent. Hier op school beginnen we daar al mee. We verwachten dat onze leerlingen en medewerkers gepaste kleding dragen. Daarover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

- Op GSG Guido vinden we dat iedereen uniek gemaakt is door God. Met een eigen smaak en stijl. Je ontdekt wie je bent en wat bij je past. Hierbij speelt ook het uiterlijk (kleding, haar, sieraden e.d.) een belangrijke rol. We willen je daarbij leren om verantwoorde eigen keuzes te maken.
- We schrijven over onze school dat we het belangrijk vinden dat we altijd luisteren naar de gevoelens van iemand anders en daar ook rekening mee houden. Ook in hoe je je kleedt, verwachten we dat je rekening houdt met anderen.

Als het nodig is, gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Deze kledingcode is vastgesteld door de directie op 2 december 2021.